

Sintdicht

Sinterklaas moest heel diep denken
wat hij jou dit jaar zou schenken ..
Hij dacht aan zo, hij dacht aan zus
en ineens dacht ie aan: Negentig Plus!

Ach, eigenlijk heb je alles al,
je leven is één hoorngeschal,
je vliegt óveral heen als een Icarus,
maar één ding mis je nog: Negentig Plus!

Oud worden willen we allemaal
en vooral gezond en heel vitaal,
en weet je wie juist die kunst verstaan:
de Negentigplussers hebben 't voorgedaan!

Daarom is dit het idee van de Sint:
een mooi boek, waar je de oplossing vindt.
Hoe heet toch dat boek, die verhalenbus?
O ja, dat boek heet gewoon Negentig Plus!

Een boek met verhalen die een glimlach geven,
en soms ook een vraagteken over het leven.
'Het verhaal en gezicht van een regio', dus:
De keek op het Land van Cuijk, door Negentig Plus!

(De cake is nu op, of is de keek terug?
Nu gauw naar de winkel ... heel vliegensvlug!)

(November 2014)

A vertical portrait of a man with glasses, wearing a dark sweater, positioned on the right side of the page. The portrait is partially overlaid by a thick orange vertical bar on the left. The man's name is printed in white capital letters at the bottom of the portrait.

MARCO
VAN
DE
PLASSE