

Vriend en vijand

Wie zijn mijn vrienden
vraagt bijna elke Nijmegenaar op 22 februari 1944,
wanneer Amerikaanse vliegers hun Duitse bommen
eerder moeten loslaten: achthonderd
stadgenoten komen om

Wie zijn mijn vrienden
dwaalt door het hoofd van de jonge Oeffeltse ambtenaar
Theo Duffhues, als op 27 september 1944 een Engels
kanon dwars door het huis van zijn tante schiet: dood
ligt zij op de keukentafel

Wie zijn mijn vrienden
verstoppem de uit Syrië, Somalië en Afghanistan gevluchte
naamlozen hun gedachten, als rond asielcentrum Overloon
op 16 mei 2014 de vooringenomenheid zegeviert: krijgs-
gevangenen in De Maashegge

Wie zijn mijn vrienden
pijngt zich de dertigjarige Boxmerenaar Hovsep Khachatryan,
omdat hij als vijftienjarige een andere naam verzoon en dus
vóór 2015 voor straf retour moet: geketend
door een handtekening

Het zullen je vrienden maar wezen.

(Oktober, de maand van de Geschiedenis, met het thema vriend en vijand)



MARCO
VAN
DE
PLASSE