

Wüst

Ik-ga-naar-Sotsji, en ik neem mee:
een paar wedstrijdschaatsen, een paar
reserveschaatsen,
èn een trainingspak ...

Mijn dorp is wit en Olympisch,
afgesloten, ondoordringbaar,
de veiligste plek op aarde,
twee weken gevangenschap - 'ready?'

Ik-ga-naar-Sotsji, en ik neem mee:
een paar wedstrijdschaatsen, een paar
reserveschaatsen,
een trainingspak èn een schoon dekbed ...

Ik mag hard schaatsen op het geld,
het grote geld, dat glad geslepen is
door keiharde ijssmeesters van Zamboni
en kille rekenmeesters van de olie

Ik-ga-naar-Sotsji, en ik neem mee:
een paar wedstrijdschaatsen, een paar
reserveschaatsen,
een trainingspak, een schoon dekbed
èn mijn eigen hoofdkussens ...

Ik wéét wie ik ben en waarom en wat,
maar ik wil daar niet minnen en niet voelen
dat ik anders ben dan zij willen dat ik ben,
want ik wil winnen, winnen wat er te winnen is



MARCO
VAN
DE
PLASSE

Ik-ga-naar-Sotsji, en ik neem mee:
een paar wedstrijdschaatsen, een paar reserveschaatsen,
een trainingspak, een schoon dekbed,
mijn eigen hoofdkussen én een tandenborstel ...

Ik zal schaatsen tot op het bot,
de botten van Kaukasische Tsjerkessen,
vergeten volk, weggevaagd
door de Russen van toen

Maar
ik ga naar Sotsji, en ik neem mee
een paar wedstrijdschaatsen, een paar reserveschaatsen,
én een trainingspak ...

**(N.a.v de voorbereiding op de Olympische Winterspelen in Rusland,
februari 2014)**